

Dankt Nu Allen God

Vertaling Jan Wit

Dankt, dankt nu allen God
Met hart en mond en handen,
Die grote dingen doet
Hier en in alle landen,
Die ons van kindsbeen aan,
Ja, van de moederschoot,
Zijn vaderlijke hand
En trouwe liefde bood.

Die eeuwig rijke God
Moge ons reeds in dit leven
Een vrij en vrolijk hart
En milde vrede geven.
Die uit genade ons
Behoudt te allen tijd,
Is hier en overal
Een helper die bevrijdt.

Lof, eer en prijs zij God
Die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
Moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
Gaf het verleden blijk,
Het heden zingt zijn eer,
De toekomst is zijn rijk.

Het Vers van de Bijbel: Met de hulp van Jezus zullen wij God altijd blijven eren; en ons offer aan God is dat wij openlijk voor Jezus uitkomen. Hebreëen 13:15 HTB