

# De Kroning

*Vertaling B.D. Dykstra*

Heil, heil, de macht van Jezus' naam!  
De engelen vallen neer.  
Brengt voort des Vorstens diadeem,  
En Kroont Hem aller Heer.  
Brengt voort des Vorstens diadeem,  
En Kroont Hem aller Heer.

Gij stammen vakeren, verspreid  
Op deze aardsche sfeer,  
Doet hulde aan Zijne Majesteit,  
En kroont Hem aller Heer.  
Doet hulde aan Zijne Majesteit,  
En kroont Hem aller Heer.

Dat wij met gindsche heil'ge schaar  
Eens vallen voor Hem neer!  
Vereend in 't eewig loflied daar,  
Kroont eld Hem aller Heer.  
Vereend in 't eewig loflied daar,  
Kroont elk Hem aller Heer.

**Het Vers van de Bijbel:** Op Zijn kleet en op Zijn dij staat deze naam: 'Koning van alle koningen en Heer van alle heren.'  
Openbaring 19:16 HTB