

# Avondlied

*Vertaling B.D. Dykstra*

O, blijf bij mij, snel daalt de avond neer;  
De duisternis neemt toe, blijf bij mij, Heer.  
Als and're hulp mij faalt, en troost ontvliedt,  
Helper der hulplozen, verlaat mij niet.

Ras ebt des levens korte dag ten eind,  
De vreugd der aard verdooft, Haar glans verdwijnt;  
Waart 't oog slechts wiss'ling en slechts broosheid ziet  
Gij die neit wisselt, O, verlaat mij niet.

Ik heb U nodg ied're stond die snelt.  
Uwe gena verijdt 't boos geweld.  
Wie, die als Gij mij steun en leiding biedt?  
Door wolk en zonneschijn, verlaat mij niet.

Houd Gij uw kruis straks voor mijn brekend oog.  
Schijn door den nevel, wijn mij naar omhoog,  
De morgen daagt en d'aardse schaduw vliedt.  
In dood, in leven, Heer, verlaat mij niet.

**Het Vers van de Bijbel:** Jezus deed alsof hij verder wilde lopen, maar zij lieten Hem niet gaan en zeiden: “Blijf vannacht bij ons. Het is al te laat geworden om nog verder te reizen.” Lukas 24:29  
HTB