

# O Kostbaar Kruis

*Vertaling W. Barnard*

O kostbaar kruis, o wonder Gods,  
Waaraan de Prins der glorie stierf;  
Ik wil om U zijn zonder trots,  
Ik acht verlies wat ik verwierf.

Bewaar mij dat ik roemen zou  
Dan in mijns Heren Christi dood.  
Al wat ik anders noemen zou  
Is niets bij dit mysterie groot.

O angst en liefde, ondereen  
Vermengd als water in als bloed,  
Zij wijzen naar het wonder heen  
Van Hem die op de aarde boet.

De aard zelf is veel te klein  
Voor wie U waarlijk loven wil.  
Uw liefde is een groot geheim,  
Zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

**Het Vers van de Bijbel:** Wat mijzelf betreft, ik zal alleen maar hoog opgeven van onze Here Jezus Christus, Die aan het kruis gestorven is. Samen met Hem is de wereld voor mij dood en ben ik voor de wereld gestorven. Galaten 6:14